

Stilte, Meditatie en Gebed

Gandhituin

Elke derde woensdag van de maand is er op de Gandhituin tijd voor stilte, meditatie en gebed. Na een (stille) inloop vanaf 19:15 starten we om 19:30 met een half uur stilte. Die kan door ieder op zijn of haar manier ingevuld worden, in meditatie, bezinning of gebed maar wel in stilte. Iedereen vanuit welke achtergrond dan ook is welkom. Na afloop is er, voor wie dat wil, tijd voor koffie, thee en ontmoeting.

Er zal een klein boekje met een (interreligieuze) verzameling van korte teksten en gebeden klaar liggen voor wie daar inspiratie uit wil halen. Het lokaal mag niet met schoenen betreden worden. Als je niet op sokken wil lopen is het aan te raden sloffen mee te nemen.

Organisatie

De avonden worden georganiseerd door de Gandhituin en Rutger Henneman

Locatie:

Gandhituin, Gordelweg 131, Rotterdam

Tijden:

Elke derde woensdag van de maand van 19:30-20:00. (Inloop vanaf 19:15)

Kosten

De avonden zijn gratis. Het is niet verplicht, maar een vrijwillige bijdrage aan de Gandhituin wordt erg op prijs gesteld. U maakt daarmee het werk van de Gandhituin inclusief deze avonden mogelijk.

